



Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. Het biedt een antwoord op de vraag: Hoe sta je midden in de wereld en geef je praktisch vorm aan een spirituele levenshouding?

In de bibliotheek vindt u een ruim aanbod aan antroposofische boeken over onderwerpen als opvoeding en onderwijs, landbouw en voeding, gezondheid, innerlijke en sociale ontwikkeling.



## Openingstijden

Van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 – 15:00 uur. Uitgezonderd de schoolvakanties (zie website)

## Kosten en uitleen

€15 per jaar (alleen pinnen). Uitleentermijn 1 maand, maximaal 2 boeken; één keer verlengen is mogelijk.